

Reisverslag Portugal

31 mei t/m 7 juni 2023



Inleiding

Wij zijn op reis geweest naar Portugal/Albufeira.

We zaten in appartementen Orada Marina.

De reizigers die mee gingen zijn: Saskia, Sjoerd, Henri, John, Nathan, Hilda, Coen en Willem.

Onder begeleiding van: Irma en Sonja.



Dag 1 – woensdag 31 mei

Eindelijk is het zover: onze vakantie naar Portugal begint! We ontmoeten elkaar op Schiphol bij het Meeting Point. Wanneer we compleet zijn, gaan we inchecken. De koffers geven we af. Daarna gaan we door de controle. Alles verloopt voorspoedig. We gaan op zoek naar gate D78 en volgen hiervoor de bordjes. Aangekomen bij de gate, moeten we nog een uur wachten. Lekker een kop koffie, cappuccino of thee met een van huis meegenomen broodje erbij. Dit gaat er goed in.



De tijd vliegt voorbij en voor we het weten mogen we naar de gate. Daar aangekomen blijkt het vliegtuig vertraging te hebben. Maar ach, wat geeft het, wij hebben vakantie 😊. Een half uur later mogen we het vliegtuig in.

Voor Hilda wordt het nu toch wel spannend; dit is haar 1e keer vliegen. We zitten gelukkig dicht bij elkaar en kunnen Hilda hierin steunen. Al met al stijgen we een uur later dan gepland op. We hebben een goede vlucht.





Nadat we geland zijn, gaan we op zoek naar onze koffers. Deze vinden we snel, dankzij de rode lintjes die we aan onze koffers hebben geknoopt. Dan gaan we in een grote bus op weg naar onze appartementen.



Onderweg worden er nog andere mensen afgezet. Om 22.00 uur komen wij aan bij de receptie van onze appartementen. We hebben nog geen boodschappen kunnen doen, dus halen we flessen water bij de receptie en bestellen we

pizza's en pasta. De pizza's en pasta worden bezorgd bij ons appartement en om 24.00 uur genieten we hier met zijn allen van.



Hilda is ondertussen jarig en is 29 jaar geworden. We zingen voor haar, feliciteren haar en natuurlijk krijgt zij een cadeautje (een flesje parfum). Daarna gaat iedereen naar bed toe, moe van de reis.

Dag 2 – donderdag 1 juni

We slapen vandaag eerst even uit. Dan moeten er boodschappen voor het ontbijt worden gehaald. Sonja, Irma, Coen en John halen de boodschappen bij een winkel vlakbij. Er wordt koffie, thee, brood, beleg, verse croissantjes en bananen gehaald. Iedereen geniet van het ontbijt. Coen roostert zijn brood in de broodrooster. Na het ontbijt gaan we ons omkleden en insmeren en gaan we naar het zwembad.



Er is een heel groot zwembad met veel ligbedden er omheen. Er is voor allemaal een ligbed vrij (naast elkaar) en we kunnen ook 2 parasols gebruiken. De handdoeken worden neergelegd en we gaan het zwembad in. Het water is eerst wel koud, maar als je er eenmaal door bent, is het heerlijk. Er wordt gezwommen, met een strandbal,

zwemband en bal gespeeld. We vermaken ons prima. Het is rustig in het zwembad en we hebben het zwembad bijna voor ons alleen.



Na het zwemmen drogen we op in de zon. Wanneer we opgedroogd zijn, gaan we op het terras bij de receptie een welkomstijsje of koffie halen. Met dit warme weer (24 graden) gaat een ijsje er wel in en ook de koffie smaakt goed. Hierna kleden we ons om en gaan we met zijn allen in 2 taxibusjes boodschappen halen bij de Lidl. Iedereen wil mee en helpt met uitzoeken van wat lekker is. Het resultaat is 3 volle boodschappenkarren. De taxichauffeurs laden de boodschappen in de taxibusjes en rijden ons terug naar onze appartementen.



Daar aangekomen zijn we toe aan koffie en thee met hierbij een Portugees gebakje: een pastel de nata. Wat smaken deze gebakjes lekker 😊. Sonja en Coen maken vandaag het eten klaar. Op het menu staat macaroni met sla en als toetjes yoghurtjes en puddinkjes. Dit hebben de gasten zelf allemaal uitgezocht. Na het eten is er bier, wijn en frisdrank. Om 24.00 uur is iedereen naar bed gegaan.





Dag 3 – vrijdag 2 juni

Om 9.00 uur is iedereen aanwezig voor het ontbijt. Voor iedereen is er een gekookt eitje bij het ontbijt. Om 10.30 uur staan er 2 taxibusjes voor ons klaar om ons naar Zoomarine te brengen. Dit is een waterpark met live dierenshows, attracties, glijbanen en meer.



Bij binnenkomst kunnen we direct door naar de dolfijnenshow. Wat is dit een mooie show. Volgens John mooier dan de show in het Dolfinarium.





We leggen onze handdoeken neer op de zonneweide onder een palmboom. Willem, Coen, Saskia en Nathan gaan zwemmen. Daarna gaan Sonja, Hilda, John, Nathan en Sjoerd in het reuzenrad. Iedereen heeft ondertussen trek gekregen en we halen voor iedereen een verrassingsmenu; hierin zit een hamburger of kipnuggets of vis met patat, drinken en een cadeautje. Dit gaat er bij iedereen goed in. Na het eten gaan we met zijn allen in de wildwaterbaan. Saskia krijgt hierin de volle laag water over haar heen. Met dit mooie weer is dit niet zo erg en zij droogt snel weer op.



Dan gaan we naar de piratenshow; hier wordt een toneelstuk opgevoerd met acrobatische trucs. Iedereen vindt dit leuk en

sommigen proberen de piraten te helpen. Er wordt geklapt en gelachen. Na afloop van de show geeft iedereen de piraten nog een high five. Coen, Sjoerd en Nathan gaan nog van een grote waterglijbaan af. Daarna gaan er nog een aantal in de achtbaan, het reuzenrad en aquasplash (hierin kun je elkaar natspuiten). Om 17.30 uur gaan de attracties dicht en gaan wij naar de uitgang. De taxibusjes brengen ons weer naar onze appartementen. Iedereen is moe maar voldaan en heeft een glimlach op zijn/haar gezicht. Bij de appartementen aangekomen, is er nog een mogelijkheid om te zwemmen. Vanavond eten we broodje hamburger met wortelen en broccoli. De hamburgers worden door Coen gebakken en dit doet hij erg goed.



Als toetje hebben we groene meloen. Na het eten draaien we muziek en wordt er volop meegezongen. Iedereen kan aangeven welk nummer er gedraaid moet worden. Dit zijn onder andere liedjes van Bassie & Adriaan (Portugese les), Donnie & Mart Hoogkamer, Jan Biggel, Blof, André Hazes, Guus Meeuwis en Pierre Kartner. Het is een heel gezellige avond. Om 24.00 uur is het weer bedtijd.



Dag 4 – zaterdag 3 juni

Vandaag wordt er uitgeslapen. De brunch staat klaar vanaf 11.00 uur. Bij de brunch hebben we naast brood gebakken ei of spiegelei, chocoladebroodjes en fruit (meloen, banaan en sinaasappel). Na de brunch lopen we met zijn allen naar het strand.



Om op het strand te komen, nemen we de lift naar beneden. We zoeken een plek waar zon en schaduw is en leggen hier onze handdoeken neer.



Coen en Willem gaan samen in zee zwemmen. Hilda loopt tot haar buik de zee in en de rest houdt het bij pootjebaden. Na het zwemmen gaat Coen vissen met brood en hij vangt ook nog een visje. Hilda gaat met Sonja schelpen zoeken. Nathan, Saskia en Irma frisbeeën op het strand. Verder wordt er lekker in de zon of in de schaduw gelegen en gezeten.





Na het strand gaan we (in zwemkleding) uit eten bij een Indiaas restaurant. Vis, curry, kebab of kip; wat hebben we heerlijk gegeten.



We lopen terug naar onze appartementen en eten onderweg nog een ijsje op een terras. Hilda, Nathan en Sonja gaan nog in het zwembad zwemmen. 's Avonds een biertje of wijntje met chips. We spelen het spel Black Magic en daarna zingen we weer lekker mee met Nederlandse liedjes. Om 23.30 uur gaan de eersten naar bed en om 24.00 uur volgt de rest.

Dag 5 – zondag 4 juni

De brunch staat om 11.00 uur weer klaar met vandaag verse croissantjes en vers fruit (appel, ananas en sinaasappel). Na het ontbijt is het koffietijd. Daarna omkleden, insmeren en naar het zwembad. Er zijn weer voldoende vrije bedjes en parasols bij het zwembad. We kunnen dus zonnen en/of zwemmen. Om 14.30 uur gaan we naar ons appartement om wat te drinken. Iedereen kleedt zich netjes aan om te gaan shoppen en uit eten te gaan. Om 15.30 uur lopen we richting het oude centrum van Albufeira.

Bij de haven gaan we verder in 3 tuk tuks. Wat is dit een leuke ervaring! We worden midden in het oude centrum afgezet, waar we nog even met een tuk tuk op de foto gaan. Dan gaan we shoppen. We zijn hier goed in geslaagd. Er zijn souvenirs gekocht zoals petten, shirts, handdoek en koelkastmagneten.



Al dat shoppen maakt hongerig en om 18.00 uur gaan we naar een restaurant, waar we buiten op het terras kunnen zitten. Ook hier mag iedereen zelf iets van de menukaart kiezen. Er wordt gekozen voor: pizza, pasta, spareribs, lamskoteletten, mixt vis en mixt vlees. Als afsluiting een toetje (ijs, koffie of ijskoffie). Wat hebben we weer lekker gegeten.



We wandelen in een half uur weer terug (weg loopt naar beneden) naar ons appartement. Nog wat drinken met hierbij doppinda's en chips. We zetten hierbij muziek op (verzoeknummers). Om 23.30 uur gaan de eersten naar bed en om 24.00 uur keert de rust weer.

Dag 6 – maandag 5 juni

De brunch staat weer klaar om 11.00 uur. Er is brood, geroosterd brood en er zijn bananen. Na de brunch heeft iedereen een uur voor zichzelf. Saskia en Hilda gaan samen met Irma foto's maken rondom de appartementen.





John, Henri en Willem gaan naar hun eigen appartement. Nathan, Coen en Sonja blijven in ons gezamenlijke appartement. Om 13.00 uur is er koffie/thee met cake. Om 13.30 uur vertrekken Irma, Hilda, Saskia, John, Henri, Sjoerd en Coen naar de haven.



Hiervandaan gaan we met een catamaran een boottocht maken langs de kustlijn en grotten van 3 uren. We mogen als eersten aan boord en zitten vooraan op de 1e rij.



Tijdens de boottocht wordt er verteld over het ontstaan van de rotsen, de grotten, strandjes en plaatsen. We zijn langs grotten gevaren, maar ook door grotten. Op de terugweg legt de boot stil en mag er in zee gezwommen worden. Coen is de enige, die is gaan zwemmen. Wanneer iedereen weer aan boord is, gaat de boot weer verder. Tot onze verrassing zien we een aantal dolfijnen zwemmen. Zij zwemmen vlak langs onze boot. Wat is dit prachtig om te zien! Iedereen maakt hier foto's van. Dan varen we terug naar de haven en lopen daarna terug naar onze appartementen.





In de tussentijd zijn Sonja, Willem en Nathan met de taxi naar de Lidl geweest om boodschappen te doen. Daarna zijn zij met zijn drieën gaan zwemmen en zonnen bij het zwembad. Om 18.00 uur hebben we met zijn allen koffie/thee met pastel de nata gehad. Voor het avondeten lopen we met zijn allen naar de haven. Hier krijgen wij een prachtige tafel aan het water. Iedereen kiest weer zelf van de kaart. Het eten is ontzettend lekker en er is bij allemaal nog ruimte voor een lekker toetje.



We lopen langs de winkeltjes terug naar het appartement. Hier nemen we nog een drankje waarna iedereen naar zijn/haar bed gaat.

Dag 7 – dinsdag 6 juni

Vandaag is het vroeg ontbijten. Om 9.00 uur staat het ontbijt klaar. Daarna gaan we met zijn allen met de hop on hop off bus.



We doen eerst de hele (rode) route. Zo kunnen we zien waar we uit willen stappen. We stappen uit bij de Strip (dit is het uitgangsbied van Albufeira). Hier zien we een Nederlands restaurant, waar we heerlijk op het terras gaan zitten. Er worden broodjes kroket, broodjes frikandel, pannenkoeken en saté besteld + drinken. We genieten van het Nederlandse eten in Portugal 😊.



Op de routekaart van de bus hebben we een soort Colosseum gezien; dit gaan we opzoeken. Het blijkt een "theater" voor stierenvechten te zijn. Het heeft de vorm van een Colosseum, maar ziet er toch anders uit.



Daarna gaan we de Strip bekijken. Hier zitten veel kroegen, restaurants en ook winkeltjes. De laatste souvenirs worden hier gekocht. Nog een ijsje of wat drinken en dan lopen we naar de bushalte. De laatste hop on hop off bus vertrekt om 17.00 uur. We stappen in de bus (blauwe route), zo rijden we ook nog een andere route. We stappen uit vlakbij het oude centrum. Hiervandaan lopen we naar de haven. De groep wil bij hetzelfde restaurant eten als gisteren. Omdat het een beetje begint te regenen, willen we graag binnen eten. Coen regelt voor ons een tafel binnen voor 10 personen. We zitten vlakbij de muziek; dit is iemand die gitaar speelt en hier ook bij zingt. Iedereen bestelt weer zelf van de kaart. Ook vandaag mag het toetje niet missen. Wat wordt er weer heerlijk gegeten. We lopen terug naar ons appartement. Hier drinken we nog wat. Irma schrijft de vakantieherinneringen samen met de gasten, leest ze voor en deelt ze uit. Nog een drankje en dan gaan we weer naar bed.



"In Albufeira staat de tijd nooit stil!"

Dag 8 – woensdag 7 juni

Vandaag is het alweer de laatste dag van onze vakantie. Wat is de week toch snel gegaan 😞. We ontbijten hier voor de laatste keer. Sonja en Irma bakken wentelteefjes voor het ontbijt. Dit smaakt iedereen goed. Dan is het tijd om de koffers in te pakken. Zou alles nog wel in de koffers passen? Dit lukt gelukkig. De sleutels van 3 kamer (D03, F114 en F116) leveren we in bij de receptie. We gaan met zijn allen bij Nathan (kamer F05) op visite.



Hier drinken we koffie, thee en fris. Coen gaat ondertussen nog even in het zwembad zwemmen. Daarna eten we broodjes bij Nathan. Nathan is een goede gastheer; hij brengt de broodjes rond en veegt zelfs de rommel op. Om 16.00 uur gaan we met onze koffers naar de receptie. We leveren de laatste sleutel in en wachten tot de bus ons komt ophalen. De bus komt om 16.30 uur en brengt ons naar het vliegveld. Hier geven we onze koffers af en gaan door de douane. Onze vlucht is vertraagd (vertrekt om 21.00 uur i.p.v. om 20.10 uur). We hebben dus tijd om nog wat te eten en drinken. We bestellen cola of koffie en stukken pizza; dit gaat er goed in. Dan lopen we naar de gate. Hier moeten we nog even wachten. We mogen weer als 1e het vliegtuig in en zitten ook nu weer bij elkaar. Dit is erg fijn. We hebben een goede vlucht. Tijdens de vlucht komt er een steward bij ons zitten. Aan hem kunnen we al onze vragen stellen, zoals:

- *Hoeveel mensen kunnen er in het vliegtuig?*
- *Hoe snel kan het vliegtuig vliegen?*
- *Hoe zwaar is het vliegtuig?*

- Hoeveel brandstof gaat er in het vliegtuig?

Er worden kleurplaten en kleurpotloden uitgedeeld. Nathan en Saskia gaan hiermee aan de slag en kleuren hun kleurplaat prachtig in. De anderen hoeven geen kleurplaat en dit is natuurlijk ook prima. Om 00.45 uur landen we op Schiphol. Met onze koffers gaan we naar de aankomsthal. Hier worden we opgewacht door familie en begeleiders. We nemen afscheid van elkaar en ieder gaat weer zijn/haar eigen weg. Maar, wat hebben we een fantastisch mooie week met elkaar gehad!!



Slot

Wat hebben we een fantastische week met elkaar gehad. De week is voorbij gevlogen. Wij als reisbegeleiders hebben genoten van jullie vakantieplezier en hopen jullie nogmaals te treffen bij een volgende Tendens vakantiereis. Wij kijken hier alvast naar uit.

DE VAKANTIE
DUURDE WEER EENS
VEEL TE
KORT!

*Bedankt en
Tot ziens* 